

v.a. €719

Pelgrimsreis Camino Portuges

Porto naar Santiago de Compostela.

Reisdata: Vanuit Porto voert het pad u langs de kust naar Vila do Conde. Hierna trekt uw route het binnenland in en het duurt dan ook niet lang voor de eerste wijngaarden in zicht komen. De Camino Portugees volgt nu de oude romeinse heirbaan, de Via Romana XIX in de richting van de Spaanse grens. Na een laatste inspanning ziet u vanop de Monte Agro de torens van Santiago de Compostela voor u. Het einde van deze prachtige tocht.

Pelgrimsreis Camino Francés

Sarria naar Santiago de Compostela

Reisdata: Onze Camino de Santiago begint in Sarria en is de laatste 112,5 km van de Camino Francés, het vereiste minimum voor het verkrijgen van uw Compostelaat. De camino leidt u door bossen, akkers en rustieke dorpjes en paden. Met als eindbestemming de mythische stad Santiago de Compostela. Hier krijgt u uw 'Compostela'-certificaat en ontdekt u de magie van de oude binnenstad van Santiago.

v.a. €899

Pelgrimsreis Lourdes en Pyreneeën

Wandelen door de Pyreneeën & kennismaken met Lourdes

Reisdata: Lourdes ligt in het hart van de Pyreneeën. Vanuit Lourdes is er een mooie wandeltocht van 4 dagen. Na de kennismaking met Lourdes gaat u 4 dagen wandelen, inclusief bagagevervoer, door de Pyreneeën. Deze wandelpelgrimage wordt verzorgd door VNB en begeleid door Ben... Onderweg. Volledig verzorgd, inclusief vervoer vanaf Eindhoven en terug, maaltijden en overnachtingen.

2019



ONTDEK
BELEEF
ERVAAR

PELGRIMS-WANDELREIZEN

WANDELLEN OVER DE PELGRIMS- WEGEN VAN NEDERLAND & EUROPA

Camino Portuges
Porto naar Santiago de Compostela
Italië, Franciscus van Assisi
Assisi naar Rome

Der Ökumenische Pilgerweg
ontmoeting met oa Bach en Luther

Spirituele driehoek Brabant
Vessem, via Bergeijk naar Postel

Wittem - Banneux (BE)
Hart Zuid Limburg door de Ardennen

Hadrian's Wall - Engeland *Nieuw*
Newcastel naar Bowness on Solway

Tour de Vezelay *Nieuw*
Frankrijk, rond wandeling rond Vezelay

Camino Francés (2 mogelijkheden)
Léon naar Santiago de Compostela

Frankrijk de Katharenroute *Nieuw*
Vanaf Port-la-Nouvelle (Middellandse Zee)

Lourdes en Pyreneeën
6 dagen door de Pyreneeën

BEKIJK HET
GEHELE AANBOD
ONLINE!
en vraag een
offerte aan



Partners:



Uitgebreidere informatie over alle reizen is
te vinden op www.benonderweg.nl
of via het scannen van de QR code

tel: +31 (0) 6 12141231



ONDERWEG ZIJN IS THUISKOMEN BIJ JEZELF

WWW.BENONDERWEG.NL

ONDERWEG ZIJN IS THUISKOMEN BIJ JEZELF

WWW.BENONDERWEG.NL



ONTDEK – BELEEF – ERVAAR – IN 2019

Wandelen, doe je stap voor stap, de ene voet voor de andere. Net als je adem, in en uit. Je gedachten mogen voorbij komen, daarna komen er weer andere. Het is dus een vorm van mindfulness. Het brengt je meer in contact met jezelf. Thuiskomen bij jezelf, de weg naar rust en evenwicht. Zo draagt het bij aan je persoonlijke groei. Het gaat niet om de bestemming, maar om het onderweg zijn. Veel bewuster maak je keuzes en zet je nieuwe stappen. Broeder Fons heeft me gezegd, er is een leven 'voor' en 'na' de camino. Natuurlijk klopt dat, alleen mag je het zelf ontdekken, beleven en ervaren, op jouw manier. Het heeft mijn leven verrijkt. Alle mooie ervaringen en onverwachte hulp onderweg hebben me meer vertrouwen gegeven en geleerd dat ik vaker de controle mag loslaten.



v.a. €1699

Pelgrimsreis Camino Frances

Léon naar Santiago de Compostela

Reisdata: Deze reis start u vanuit Léon. Via Astorga, met het **20 april t/m 5 mei** bisschoppelijk paleis van Gaudi, vervolgt u de reis **of 18 okt t/m 2 nov.** langs het Cruz de Ferro en over Alto de O Cebreiro. Op O Cebreiro passeert men de Gallische grens (in deze route zitten een paar stevige klimmetjes). Deze wandelpelgrimage wordt verzorgd door VNB en begeleid door Ben...Onderweg. Volledig verzorgd, inclusief vliegreis, maaltijden en overnachtingen.

v.a. €725

Hadrian's Wall – Engeland

Newcastel naar Bowness on Solway – 8 dagen.

Reisdata: Over de Hadrian's Wall is lopen in de geschiedenis **20 t/m 27 juli** van de Romeinen. Deze historische muur moest de barbaarse Schotten buiten de Grens van het Romeinse rijk houden. De route loopt via historische nederzettingen en het nationaal park Northumberland. Vlak voor de Ierse zee komt u in Carlisle aan, met een indrukwekkende burcht. Een mooie afsluiting van deze historische wandelreis.

NIEUW!

v.a. €1999



Franciscus van Assisi, Italië

Assisi naar Rome

Reisdata: Deze bijzondere mooie zestiendaagse wandelreis, **25 mei t/m 8 juni** compleet verzorgd (alles inclusief vliegreis e.d.), loopt over de pelgrimsroute van Franciscus van Assisi naar Rome. U treedt letterlijk in de voetsporen van Franciscus van Assisi. Zijn voettocht liep door het natuurrijke binnenland van Italië naar Rome. In Assisi ligt Franciscus begraven in de kerk, vanaf zijn graf gaat u op pad.

ALL-IN

€925



Ontmoeting met Luther en Bach, Duitsland

Leipzig naar Eisenach

Reisdata: De weg van Leipzig naar Eisenach is een **25 t/m 31 aug** wandelroute vol verhalen en geschiedenis. Grote namen komen we tegen: Johann Sebastian Bach, Maarten Luther en de dichters Goethe en Schiller, maar ook de recente geschiedenis van het concentratiekamp Buchenwald. Zeven dagen zijn we op pad, zonder vooraf precies te weten waar we slapen. Ook dat is pelgrimeren. We gaan met een personenbus naar Leipzig.

€420



Spirituele driehoek, Brabant

Vessem, via Bergeijk naar Postel

Reisdata: De start is op pelgrimshoeve Kafernaüm in Vessem **25 t/m 28 juni** en gaan daarna 3 dagen aan de wandel. Op dag 2 naar de Norbertijnen abdij Postel in het Belgische Mol. Dag 3 wandelen we naar oecumenische leefgemeenschap de Hooge Berkt in Bergeijk. En op dag 4 terug naar Vessem. Vier inspirerende dagen door het prachtige Brabantse landschap in Nederland en België. Een afwisselende pelgrimswandeling. (Uw bagage wordt vervoerd).

€425



Pelgrimstocht Z-Limburg – Banneux (BE)

Wittem (zuid Limburg) naar Banneux (BE)

Reisdata: De start is in Wittem, waar we een kennismakings- **12 t/m 15 april** wandeling doen. De volgende dag lopen we naar de Abdij van Val-Dieu en de derde dag naar Banneux. De laatste dag, na bezoek van het heiligdom, weer terug naar Wittem. We overnachten in verschillende abdijen en gasthuizen. De kapellen en wegwijzen onderweg zijn mooie momenten om even met elkaar stil te staan in dit van oudsher katholieke land.